

Onbetwiste en betwistbare blikvangers

Het is nu al het EK van de uitersten. Marseille huisvest het prachtig gerenoveerde Stade Vélodrome, maar was ook het decor van extreme rellen tussen Engelse en Russische supporters. 'Ik heb begrepen dat we een boete zullen krijgen', zei de Russische sportminister Vitali Moetko. 'We hebben ons niet netjes gedragen,' stelde de bewindsman met veel gevoel voor understatement. 'Sommigen zijn niet naar Marseille gegaan om voetbal te kijken.' Welke straffen dit ook gaat opleveren, er is ook veel moois te zien. Welke blikvangers passeren de revue?



Les footballeurs

Als we de overbekende Cristiano Ronaldo terzijde laten, op wie moeten we dan letten?

Paul Pogba (23), Frankrijk

Pogba voldoet aan alle karakteristieken van een moderne voetballer. Fysiek sterk, snel, atletisch, voorzien van een grote longinhoud en technisch begaafd. Ook mentaal ijzersterk, handig nu de druk op de Franse ploeg immens zal zijn. Van Pogba wordt verwacht dat hij de verbindingspeler is, die ballen afpakt, de patronen uitzet (en bewaakt) en af en toe voor het doel verschijnt. Deze rol vervult de middenvelder eveneens bij zijn club Juventus, waarmee hij het afgelopen seizoen voor de vierde keer op rij Italië's landskampioen werd. Pogba, met wortels in het Afrikaanse Guinee, speelt sinds 2012 in Italiaanse dienst. Hij hoopt deze zomer net zo succesvol te zijn als in 2013. Toen won hij met de Franse jeugd ploeg het WK in Turkije. Pogba werd destijds verkozen tot beste speler van het toernooi.

Álvaro Morata (23), Spanje

Morata geldt als exponent van een nieuwe, talentvolle lichte Spaanse voetballers. Deze spits, het afgelopen seizoen net als Pogba uitkomend voor Juventus, combineert snelheid en kracht met trefzekerheid. Morata vertrok in 2013 gedesillusioneerd bij Real Madrid, de club van zijn jongensdromen. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe. In Turijn speelde Morata dit seizoen vrijwel alles. Hij werd kampioen en schoot Juventus naar winst in het Italiaanse bekertoernooi. Wat afgelopen seizoen vooral bekliefde, was zijn krachtige dribbel in het Champions League-duel met Bayern München, waarna Cuadrado mocht scoren. Real Madrid beloofde zijn veerkracht. De club maakte onlangs wereldkundig dat ze de terugkoopclausule (à 32 miljoen euro) zal benutten in het contract met Juventus.

Gareth Bale (26), Wales

Het EK moest ervoor uitgebreid worden naar 24 deelnemende landen, maar hij mag. Voor Gareth Bale, de Welshman die met het nationale elftal elke keer weer strandde in de kwalificaties voor grote toernooien, gaat een droom in vervulling nu hij zich kan opmaken voor zijn eerste EK. Een speler van zijn kaliber hoort daar ook. Imponerende fysiek, dito dribbels en spelend met het hart van een winnaar. Het duurde even voor Bale, de duurste voetballer aller tijden (Real Madrid betaalde meer dan honderd miljoen euro voor hem), zijn draai vond in het sterrenensemble van Real. Dit seizoen liet hij, weliswaar geplaagd door een kuitblessure, andermaal zien dat hij een van de beste spelers van dit moment is.

Kevin De Bruyne (24), België

Zijn gezicht oogt nog als dat van een jongen, maar Kevin De Bruyne is volwassen geworden in de Premier League, waar hij bij Manchester City elke week beproefd werd en waarmee hij tot de halve finales van de Champions League reikte. Bij City, dat vorige zomer 76 miljoen euro overmaakte aan VfL Wolfsburg, zagen we de kunstenaar in hem. De oogstrelende pass, de soepele handelingen en het ideale overzicht. Jeugdpuistjes werden verruild voor mannelijkheid, overmoed voor evenwichtigheid en bescheidenheid maakte plaats voor branie. 'Of ik een vedette kan zijn op het EK? Waarom niet?' pareerde hij kritische vragen van twijfelaars. De Bruyne twijfelt zelf als laatste. Zijn dribbels, passes en zijn doelpunten en assists (zes om negen dit seizoen) zijn een lust voor het oog. Elke keer weer.

Harry Kane (22), Engeland

50 Engeland heeft hoop. Hoop op succes dit EK. De Engelsen wonnen nog nooit een Europese eindronde, maar dit team heeft de potentie, is de algemene opinie. En waarom ook niet? Wie had immers gedacht dat Leicester City de Premier League zou winnen? En wie had gedacht dat Harry Kane (Tottenham Hotspur) topscorer zou worden? Voor het eerst sinds 2000 voerde een Engelsman de topscorerslijst in de Premier League aan. De spits trof het afgelopen seizoen 25 keer doel. Dat was één doelpunt meer dan zijn concurrent (en landgenoot) Jamie Vardy van Leicester City. Kane, opgeleid door de Spurs, is fysiek sterk en koppelt inzicht aan doelgerichtheid. Kane/Vardy klinkt als een droomkoppel dat moet zorgen voor veel doelpunten. De Engelsen hopen. En dromen van een onverslaanbaar team..

Beau Jeu

60 Het leren monster. De geur van leer en gras en zweet, dat was voetbal. Edoch de moderne bal is een chemisch mirakel. Poly-urethaan en polyvinylchloride. PU en pvc. Poly-urethaan wordt benut voor duizend dingen, voor maagsondes en als porschuim in een spuitbus voor spouwmuurisolatie, maar ook voor het vervaardigen van kunstleer. Het geeft een coating die waterafstotend is. Vroeger diende een opgepompte varkensblaas als bal, in het midden van de negentiende eeuw werd dit een rubberen bal, ontworpen door Charles Goodyear, de man wiens naam voortleeft in de bandenfabriek. Pas omstreeks 65 1900 kwam de dikke bruinleren voetbal, die kletsnat werd in de regen. Enkele decennia later werd de buitenkant ontworpen in achttien zeshoeken, verdeeld over drie stroken - de middenstrook kon worden geopend om de blaas op te pompen en werd gesloten met een veter. Die leren knikker met een veter komt niet meer terug. Tijdens het wereldkampioenschap in Mexico in 1986 werd de nieuwe voetbal van poly-urethaan gepresenteerd. En de innovatie schrijdt voort. Tussen 70 de buitenbal en de binnenbal zit een voering, die bestaat uit vier lagen. Deze helpt de bal om, wanneer Cristiano Ronaldo een vrije trap neemt, zijn ronde vorm te behouden. Deze tussenlaag geeft de bal tevens zijn vermogen om te stuiteren. De binnenbal wordt meestal gemaakt van latex of butylrubber. Het ventiel is behandeld met siliconen om luchtverlies te voorkomen. Aan de officiële wedstrijdbal van dit EK is nog een laag pur-schuim toegevoegd. Misschien geen lekker idee voor Ibrahimovic, zo'n laag 75 pur-schuim als hij de bal wil koppen, maar dit schuim met zijn miljoenen microbolletjes zorgt voor goede 'vluchteigenschappen' - opdat de bal met de mooie naam prachtig door de lucht vliegt.

Les Pays Bas

Misschien ben je volkomen gedesillusionneerd omdat Noord-Ierland zich wel gekwalificeerd heeft en Nederland achter het net viste. Het feit dat de EK ons bespaard blijft, biedt ook voordelen. Zo zorgt de 80 uitschakeling van Oranje er indirect voor dat vlotte reclametypes, die ooit in een ketel met woordgrappen zijn gevallen, de mond wordt gesnoerd. Wat een weelde! Geen reclame voor Robin van Perssinaasappelen, Nigel de Jonggekaas of Wesley EierSneijder. En wat te denken van het heilzame effect op je trommelvliezen? Voetbalwedstrijden lijken de prangende behoefte bij mensen te wekken om hemeltergend lawaai te maken. Trommels worden van stal gehaald, airhorns blijken opeens niet alleen 85 in het repertoire van FeestDJRuud te bestaan en vuvuzela's laten we helemaal buiten beschouwing. Een zomer zonder EK is minstens even chill voor je gehoor als oud en nieuw doorbrengen in een chalet in de Biesbosch. Ook niet onbelangrijk: je kunt verkeersregelaars makkelijk onderscheiden van burgers. Als er plotseling een vent in een oranje hesje voor je opduikt die wild met zijn armen zwaait, hoef je niet te twijfelen of deze persoon je probeert duidelijk te maken dat je moet omfietsen omdat er ergens een 90 putdeksel ontbreekt, of dat hij middels een hossend 'HELA HOOOLALA' wil benadrukken dat Oranje met een zakelijke 4-1 overwinning het Albanese elftal de les heeft gelezen. En een laatste voordeel: niet iedereen is opeens je vriend. Een van de vervelendste dingen aan een EK is het gevoel van gedwongen saamhorigheid, met mensen met wie je liever niet saamhorig bent. Politieke twisten worden vergeten, strijdbijlen worden begraven, we staan als één natie achter Oranje. Als je niet meedoet ben je 95 al snel een landverrader, maar het is zo vermoeiend om de schijn op te houden als onderbuurman Ger je dronken van geluk om je nek valt. Jullie hoeven nu niet meer te faken dat jullie zielsverwanten zijn, en je kunt hem gerust in zijn hempie laten staan als hij om 11 uur 's avonds aan je deur komt vragen of de muziek wat zachter mag.

Naar: www.trouw.nl; www.nrc.nl; www.devotvolkskrant.nl; www.vice.com